

Dankwoord Hilde Kieboom

Beste vrienden,

Bij het einde van deze feestelijke dankviering wil ik jullie allen graag van harte danken voor jullie aanwezigheid die ik begrijp als een teken van waardering voor het werk van Sant'Egidio. Ik dank daarom de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie Mgr Van den Hende die deze viering is voorgegaan, ik dank Mgr Hendriks voor zijn jarenlange steun voor onze gemeenschap, en vooral voor zijn blijk van vertrouwen waarmee hij bijna 10 jaar geleden deze prachtige Mozes en Aaronkerk aan Sant'Egidio toevertrouwde om er een plek van liturgie en dienst aan de armen van te maken. En vandaag denken we ook met grote dankbaarheid terug aan de voormalige rector van deze kerk, Joop Stam, die ons een jaar geleden ontvallen is. I thank the newly arrived apostolic nunzio Tschang In-Nam for his presence among us today. Ik dank de Heer Kuiken die namens het moderamen van de landelijke raad van kerken met ons mee viert.

Ik denk dat we vandaag met grote voldoening kunnen vaststellen dat deze plek opnieuw haar uitstraling kent van ziel in de stad te zijn: ook in bij uitstek gesecculariseerde steden als Amsterdam is er nood aan plaatsen waar mensen God kunnen ontmoeten, naar zijn woord kunnen luisteren, gesterkt kunnen worden door de sacramenten, en waar ze iets terug kunnen geven aan de samenleving door zich in te zetten voor de armen. Dat alles gebeurt hier, elke dag opnieuw, 9 jaar lang op deze plek die meerdere middagen per week voor het publiek opengesteld wordt, waar het avondgebed van de gemeenschap meerdere kerken per week plaatsvindt, waar elke zondag de eucharistie gevierd wordt waarin ook kinderen en jonge gezinnen hun geloof komen voeden; dat gebeurt in de Franciscustafel in het huis van Sant'Egidio hiernaast, waar de armsten van de stad naast een gezonde en warme maaltijd een luisterend oor en vriendschap als balsem op hun wonden ontvangen. Dit is de levensstijl van Sant'Egidio in Rome, in Antwerpen, en overal ter wereld, en in Nederland niet alleen in deze stad, maar ook in Utrecht en Apeldoorn, waar de gemeenschap recent nog de mooie Kans Inspiratieprijs voor haar inzet voor de armen in ontvangst mocht nemen. Het kunstwerk "the homeless Jesus" dat vorig jaar in aanwezigheid van een wethouder van de stad werd onthuld, herinnert intussen elke voorbijganger op het Waterlooplein aan de onlosmakelijke band tussen christen zijn en de armen vandaag.

In deze dagen na Pasen, op weg naar Pinksteren, worden we wekelijks herinnerd aan de uitzonderlijke kracht van ons verrijzenisgeloof: wie onder het kruis staat en de wonden van de lijdenden van onze wereld aanraakt, die wordt getuige van de kracht van de verrijzenis. Niet de zware steen voor het graf heeft het laatste woord, maar de verrezen Heer die straalt van leven, en voor altijd bij ons wil zijn. We hebben vele wonden aangeraakt, maar ook mensen kunnen genezen en weer kracht gegeven: ja, we hebben ervaren hoeveel nood aan verrijzenis er is, aan nieuwe kracht en energie voor het leven. Dat lijkt me de missie van de christenen te zijn in onze vaak uitgedoofde en afgevlakte wereld vandaag: de hoop en de menselijkheid te laten zegevieren! Daaraan wil Sant'Egidio graag meewerken, met de hulp en vriendschap van jullie allen, maar op deze moederdag, in bijzondere dankbaarheid voor ons aller moeder die de Kerk is, en die ons tot een wereldwijde familie maakt.